



Schets 3 – Een voorbeeldig meisje

A. Doel

1. *Betekenis benoemen.* In hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Ruth lezen we tussen de regels door veel over het karakter van zowel Ruth als Boaz. Ook zien we wie de Heere voor hen is. We zien hoe de omgeving daarover spreekt. Zoiets valt op.
2. *Actualiteit aangeven.* In onze maatschappij draait heel veel om het uiterlijk. Jongelui kunnen onzeker zijn over zichzelf. Groepsgedrag is aantrekkelijk. Ook zien we dat in kledingkeuze e.d. de invloed van de seksuele revolutie de kerken niet voorbij gaat. Zijn jongens en meisjes zich bewust van het effect van hun uitstraling?
3. *Christus centraal stellen – de persoonlijke spits.* Ruth is een voorbeeld in karakter en geloof. God schiep de mens als beelddrager van Hem Zelf. Dat beeld is door de zonde geschonden, maar kan hersteld worden door het geloof in Jezus. In het leven van de Heere Jezus zien we het volmaakte Beeld terug. Wij worden opgeroepen hoe langer hoe meer Zijn beeld gelijkvormig te worden in de weg van geloof, bekering en heiliging.

B. Achtergrondinformatie

Te midden van het dagelijkse leven, hier het tafereel van het werken op de akker, wordt duidelijk wie we zijn als mensen. Ons karakter komt openbaar en als het goed is ook waar we voor staan.

Wanneer we lezen hoe Ruth en Boaz met elkaar omgaan, vallen ons verschillende dingen op. Respect over en weer. Vriendelijkheid. En al die andere karaktereigenschappen, die in de schets beschreven staan.

Daarnaast zien we ook duidelijk aanwijzingen over de invloed van het godsdienstige leven in de dagelijkse praktijk. We zien dit in vers 4 in de begroetingen tussen Boaz en zijn personeel. Een mooie groet, die aangeeft dat we afhankelijk zijn van Gods zegen en nabijheid.

We zien het ook in vers 12. Boaz wenst Ruth genadeloos toe op haar levenskeuze. Hij gebruikt het beeld over het toevlucht nemen tot de Heere. Het schuilen onder Zijn vleugels. Dit beeld wordt vaker gebruikt in de Bijbel. Met name door de psalmdichters (Psalm 17:8, 36:8, 57:2, 61:5, 63:8 en 91:4). God Zelf gebruikt het beeld in Exodus 19:4 en de Heere Jezus in Matthéüs 23:37 en Lukas 13:34. Het geeft iets weer van de bescherming, de zorg die we als hulpeloze zondaren in het geloof bij de Heere mogen zoeken en vinden.

Het beeld van een ouder-arend die met zijn machtige vlerken beschermend boven zijn jong vliegt op zijn eerste vlucht en onder hem duikt als hij dreigt te vallen, hem opvangt en draagt op zijn vleugels, is veelzeggend voor Wie de Heere voor ons wil zijn. Aan Hem kun je je met een gerust hart toevertrouwen, je leven aan Hem overgeven!



Suggesties voor verdieping

- **Bijbel:** Ruth 2:4-18
- **Geloofsbelijdenis:** HC vr 21, 59, 60, 61, 86, 87 en 91, NGB art. 14, 15, 22, 23 en 24, DL 3/4, art 3-6
- **Literatuur:**
Statenvertaling met kanttekeningen
drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 1 – Uitgeverij Kok, Kampen
John Piper – Onder Gods vleugels: Praktische lessen uit het boek Ruth – Uitgeverij Kok, Kampen
Dr. J. Schelhaas – Paraphrase van het boek Ruth – Uitgeverij Wever van Wijnen, Franeker
Stock Waterink – Handboek voor de beoefening van Bijbels Onderwijs – Uitgeverij Voorhoeve, Den Haag

C. Suggesties voor de avondinvulling

Alternatieve startopdrachten

Stel je voor dat je in Bethlehem woont en een vreemde vraagt jou om iets over Boaz te vertellen. Je kent hem wel, omdat je in hetzelfde dorp woont. Wat voor iemand is hij? Wat doet hij overdag? Hoe leeft hij? Hoe doet hij tegen andere mensen? Is hij gelovig en hoe merk je dat? Maak in twee- of drietallen een beschrijving van wie Boaz is en wat aan hem opvalt.

- ➔ Stimuleer de jongeren om in de Bijbel te zoeken naar informatie over Boaz. Je weet bijvoorbeeld dat hij rijk was, knechten had, met anderen in de poort zat. En aan hoe hij naar voren komt in Ruth 2 merk je veel van zijn karakter en geloof.

NB De alternatieve startopdracht kan vraag 4 vervangen.

Niveau 1	Niveau 2
Bijbel 1. Hoe begroeten Boaz en de maaiers elkaar? 2. Wat vraagt Boaz aan de knecht die de leiding heeft? 3. Wat zegt Boaz tegen Ruth? 4. Hoe reageert Ruth? 5. Wat spreekt Boaz met zijn knechten af (vers 15-16)?	Bijbel 1. Op welke manieren zorgt Boaz voor Ruth? 2. Hoe reageert Ruth op de woorden van Boaz? 3. Wat betekent het wat Boaz zegt in vers 12?
Keuzevragen 1 (a, b en d), 2, 4, 6, 7, 8	Keuzevragen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



D. Antwoorden en suggesties

Startopdracht

Laat iedereen in stilte even nadenken en een snelle tekening maken met bijv. zwarte viltstiften. Het gaat niet om mooie tekeningen, maar om de 'inhoud'. Laat de jongelui na een paar minuten hun tekening omhoog steken en bij elkaar gaan staan. Noem vervolgens kort de dingen die je ziet en maak een brug naar de schets: "In de schets gaat het ook over opvallen: Ruth viel op in Bethlehem. Vanavond zien we waardoor zij opviel".

Vragen

1. a. Laat positieve kanten (verzorgd uiterlijk, zorg voor je lichaam) en eventuele negatieve kanten (kan teveel tijd en aandacht kosten, wat voor 'taal' spreek je met je kleding/uiterlijk?) aan de orde komen. Geef geen oordeel, maar laat ze gewoon vertellen wat ze vinden. Bij de vervolgvragen komt naar voren wat de Bijbel er van zegt.
 - b. 1 Petrus 3:3-5: Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, *bestaande* in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; Maar de **verborgen mens des harten**, in het onverderfelijk *versiersel* van **een zachtmoedige en stille geest**, die kostelijk is voor God. Want also versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren **haar eigen mannen onderdanig**;
Spreuken 31:30: De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; *maar* een vrouw, **die de HEERE vreest**, die zal geprezen worden.
Ga na of de jongeren de woorden begrijpen die ze hebben onderstreept/omcirkeld (hier vet gedrukt). Geef zo nodig uitleg, omdat het lastige Bijbelgedeelten zijn.
 - c. Deze teksten zijn niet in de eerste plaats bedoeld om iets over het uiterlijk te zeggen, maar vooral om te benadrukken dat het gaat om de binnenkant, het vrezen van de Heere. Dat betekent niet dat het onbelangrijk is.
In de geschiedenissen in het OT valt op dat er regelmatig van iemand wordt vermeld dat hij/zij er mooi uitzag (Sara, David, Esther). De Bijbel spreekt niet per se negatief over het uiterlijk, maar deze personen worden daar niet om genoemd. Het gaat om het vrezen van God!
 - d. Zachtmoedig is mild, vriendelijk, niet het recht in eigen hand nemen, maar op God vertrouwen, niet op jezelf gericht zijn. Stil is rustig, gelijkmatig. Herkennen jongeren dit in hun leven of bij anderen (christenen)? Willen ze zo zijn? Het sluit niet direct aan bij wat in onze tijd populair is.

Opdracht

Probeer als leidinggevende een eerlijk en open gesprek op gang te brengen. Als ons (en hun) leven alleen draait om het hier en nu, er goed uitzien, populair zijn, etc. dan is er bekering nodig. Laat vanuit de Bijbel zien dat deze wereld met al haar schatten vergaat. Alleen als we een schat in de hemel hebben, is die veilig. Alleen wat uit liefde voor Jezus gedaan is, blijft eeuwig bestaan.



Vragen

2.

- Het valt op dat christenen van mijn leeftijd anders over hun ouders praten dan niet-christenen. Laat maar reacties en voorbeelden komen. Als die er niet zijn, vraag dan of het zo zou móeten zijn, dat christenen hierin opvallen. En hoe dan? Hebben christenen meer respect en gehoorzaamheid voor hun ouders?
 - Zorgen voor je ouders, dat is iets voor kinderen die zelf al volwassen zijn. In eerste instantie is dat inderdaad wat achter het vijfde gebod zit: dat je je ouders niet laat verkommeren als ze oud zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ook jongere kinderen zorg kunnen dragen voor hun ouders in kleine dingen. Het is wel belangrijk dat er evenwicht is: kinderen kunnen ook ongezond veel zorg voor hun ouders dragen. Op de leeftijd van deze jongeren is het nog vooral zo dat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kind en niet andersom.
- 3.
- a. Denk aan het besteden van je gaven, bijv. in de gelijkenis van de talenten. Ook in Spreuken wordt ijver geprezen.
 - b. God is Zelf degene die een grens stelt aan het werk: Hij rust op de zevende dag en geeft die rust ook aan de mensen (Gen. 2: 3). Naast arbeid is er ook ruimte voor genieten (Pred. 3:13). Hard werken is niet alles: we zijn afhankelijk van Gods zegen (Psalm 127:2). Ijver is dus goed, maar er is een grens aan.
- 4.
- Boaz spreekt vrijmoedig over God. De groet die Boaz gebruikt richting zijn knechten was een gangbare begroeting in Israël. Dat hoeft nog niet meteen iets over Boaz te zeggen. Maar ook tegen Ruth spreekt Boaz over God (vers 12).
Daarnaast is hij heel zorgzaam voor haar: hij wil graag dat ze op zijn akkers blijft, hij zorgt dat ze niet lastiggevallen wordt, geeft haar eten en drinken, zorgt dat ze veel kan rapen. Hij houdt zich niet alleen aan de letter van de wet (dat Ruth mag rapen op zijn land), maar hij geeft veel meer.
Boaz is dus een man die God vreest. Dat is te merken aan hoe hij leeft, aan de liefdevolle manier van omgaan met zijn naasten (zijn werknemers en Ruth)!
- 5.
- Het geloof vraagt om te breken met de zonde, om je oude leven op te geven. Dat geeft strijd. Vraag concrete voorbeelden aan de jongeren. Als ze zelf niets weten, weten ze misschien iets uit het leven van iemand anders.
Het kan ook zijn dat ze komen met de regels van thuis (die met het geloof te maken hebben), waardoor ze bepaalde dingen op moeten geven, bijv. niet mee mogen doen met voetbalwedstrijden op zondag. Probeer dan door te vragen naar wat ze zelf van die regel vinden en of het geloof hen iets mag kosten of dat het meer iets van hun ouders is.
- 6.
- In de eerste plaats door gebed. Je mag dan heel persoonlijk je leven in Gods hand leggen en al je noden bij Hem brengen en je volledig toevertrouwen aan Hem. Je kunt ook je toevlucht tot



Hem nemen door heel concreet daar te zijn waar de Heere werkt: in de kerk, op de vereniging e.d.

7. a.

Ruth	Jezus	Jij
Zorg voor Naomi	Zorg voor Maria aan het kruis: 'Zoon, zie uw moeder'	Eigen voorbeelden
Gehoorzaam aan Naomi	Lukas 2:51	Idem
Nederig	Bijv. de voetwassing	Idem
Hard werken, ijverig	Bijv. Markus 6:31. Je ziet hier ook juist de andere kant, dat Jezus rust zoekt voor Zijn discipelen en Zichzelf	Idem
Haar oude leven verlaten	Dit was bij Jezus niet nodig	Idem
Vertrouwen op de zorg van God	Jezus vertrouwde in alles volledig op Zijn Vader	Idem

b. Door Bijbellezen en gebed leer je wat Zijn wil is. Je leert op Hem te lijken door steeds naar Hem toe te gaan en door Zijn hulp te vragen. Alleen in Zijn kracht kun je leven zoals Hij het wil.

8. Denk aan liederen als 'U bent mijn schuilplaats Heer' en 'k Stel mijn vertrouwen, op de Heer' mijn God'.

E. Extra voorbereiding

- Neem A4-tjes en zwarte viltstiften mee voor de startopdracht.
- Laat jongelui voor vraag 8 muziekinstrumenten meenemen. Laat een paar clubleden dit onderdeel voorbereiden door alvast liederen uit te zoeken.